

ZEG KEN JIJ DE KRUIKEDUIKERS MOSSELMANNEN?

Zaterdagavond 1 februari 2014 was het een gezellige drukte in het verenigingsgebouw "Ons Thuis" van Drumfanfare E.M.M. te Rijen. Kruikeduikers en aanhang waren gekomen voor de jaarlijkse mosselavond. Piet had de leden al enkele dagen eerder "product informatie" over mosselen gemaïld, dus men kon op de hoogte zijn van het diertje "de mossel".

De E.V.C. had voor de randvoorwaarden gezorgd (accommodatie, boodschappen, Mosselmannen (kookclub), muziek) geregeld. En de geïnteresseerde Kruikeduikers met aanhang hadden ervoor gezorgd dat ze veel trek hadden in mosselen / saté (met apart geserveerde saus, waarvoor dank Bart!), salades, stokbrood etc.

Onder het genot van koffie, thee of een andere drank kon iedereen gezellig met elkaar kletsen totdat de Mosselmannen het sein gaven dat het eten geserveerd werd.

Alles was op en top verzorgd. Iedereen kon zich tegoed doen aan al het lekkers.

"Mosselmannen en saté verzorger": bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie kookkunsten.

Met gezamenlijke inzet werden de gebruikte ruimtes (keuken, bar, grote zaal) schoongemaakt.

Ook hier gold: vele handen maken licht werk.

Kortom: deze E.V.C. activiteit was erg gezellig en geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.













